

Startzondag - Kerkproeverij – Open kerk - 17 september*

Doe mee! Wat is de bedoeling?

Nodig iemand uit om mee te gaan naar de kerk



“Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar de kerk? Ik zou het in elk geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten”.

Op een dergelijke manier zou u iemand uit kunnen nodigen. Een buurman of buurvrouw die u al jaren

kent, maar die eigenlijk nooit naar de kerk gaat. Een goede vriend of vriendin die u al langer kent dan vandaag, maar als het om de kerk gaat eigenlijk niet weet waar u het over heeft. Het gaat dus niet om zomaar willekeurig iemand, maar iemand die we al best goed kennen.

Wat belangrijk is voor ons, zou ook belangrijk voor hen kunnen zijn. En als u met uw vrienden meegaat naar wat voor hen belangrijk is (zoals bijvoorbeeld een concert of een optreden of een sportwedstrijd), waarom dan ook niet eens andersom? En natuurlijk horen we graag dat mensen ‘ja’ zeggen, maar het kan ook zijn dat we ‘nee’ te horen krijgen, maar ook dat is een antwoord.

Lekkers bij de koffie?

Bij feest hoort ook wat lekkers voor bij de koffie. Als u het leuk vindt om iets te bakken of mee te nemen, meldt u zich dan aan bij één van de ondergetekenden.

Bert Schuur, Pien Verkuyl, Desiree Langerhuizen en ds. Marco Boevé.

**NB Wij vieren Kerkproeverij een week later dan de landelijke campagne.*



Neem iets mee voor de picknick na de dienst

Na de kerkdienst willen we ruime gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten bij de koffie en aansluitend een picknick in het gras voor de kerk (bij mooi weer). We willen iedereen vragen om zelf een lunch mee te nemen en ook iets extra's voor een ander. We verzamelen alles bij binnenkomst in speciale lunchtassen en die worden dan voorin de kerk gelegd. Zo delen we met elkaar en met wie te gast is, de zegen van al het goede dat we van God gekregen hebben.

Kom en beleef het mee!

Soms zegt iemand wel eens: ik hoef niets voor mijn verjaardag, jouw komst is al een cadeautje! Laten we elkaar dan een cadeautje geven door naar deze kerkdienst te komen! Zo hopen we op een eenvoudige doch goede startzondag met elkaar. Met een gewone kerkdienst, die toch ook weer iets extra's kent. En gelegenheid voor jong en oud om elkaar te ontmoeten.

We hopen op uw medewerking en aanwezigheid, want samen zichtbaar deel van onze kerk zijn dat maakt iedereen blij.

