



# Protestantse Gemeente Oosterhout



*Liturgie intrededienst ds. Bernadette de Groot  
Vredeskerk, Oosterhout*

*zondag 30 april 2023  
14.30 uur*

Aan deze dienst werken mee:

ds. André Vlieger

dhr. Henco de Bruijn kerkelijk werker

ds. Bernadette de Groot

ouderling: Bram de Jong

diaken: Jolanda Breems

organist: Jan Sjoerd van der Vaart

Multiple Voice o.l.v. René Dentre

# Orde van Dienst

## Orgelspel

### *Vorbereiding*

#### Welkom door ouderling van dienst

#### Intochtslied 280: 1,2,3,4 *(staande)*

De vreugde voert ons naar dit huis  
waar 't woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang  
de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn,  
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn?

Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat?

#### Moment van stilte

## **Bemoediging en drempelgebed**

V= voorganger, G= gemeente

- V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
G: EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON  
V: U brengt ons hier samen,  
vertrouwd , maar ook nieuw voor elkaar  
G: WAAR U ZICH LAAT VINDEN WORDT HET LEVEN GOED  
V. Breng ons in saamhorigheid bij elkaar God  
Heilig ons met Uw licht  
G: AMEN

## **Lied 280: 5**

Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw naam, die mét ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad.

*(Hierna gaan we zitten)*

## **Kyriegebed/gebed om ontferming**

*afgewisseld met een gezongen Kyrie (Multiple Voice)*

## **Glorialied 652: 1,2,3,4**

Zing jubilate voor de Heer,  
hemel en aarde, loof uw Vader,  
engelen, goden, mens en dier,  
sterren en stenen, jubilate!

Zing jubilate, dat is goed,  
vogels en vissen, licht en water,  
bloemen en bomen, vlees en bloed,  
lichaam en ziel, zing jubilate!

Zing jubilate voor de Zoon,  
dat Hij de hemel heeft verlaten,  
dat Hij de zonden heeft verzoend,  
Jezus Messias, jubilate!

Zing jubilate voor de Geest,  
offer de vogel Geest uw adem,  
dat Hij uw hart met vuur geneest,  
wees God indachtig, jubilate!

## **Afscheid ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot**

V.: .... eeuwigheid tot eeuwigheid.

G: Amen

### **Lied 416: 1** *(staande, in wisselzang met Multiple Voice)*

G.: Ga met God en Hij zal met je zijn,

MV: jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.

G.: Ga met God en Hij zal met je zijn.

## ***Verbintenis en intrede ds. Bernadette de Groot***

### **Inleiding**

*1 Woorden bij het doopvont...*

#### **Lied 359: 1 en 2**

Dopen is geloven  
dat een herder je verder  
bewaren zal en sparen,  
zo gaat God met jou mee.

*2 Woorden bij de tafel.....*

#### **Lied 385: 1**

De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
Wij mogen komen eten  
en niemand wordt vergeten.  
De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

*3 Woorden bij de lezenaar/kansel....*

#### **Lied 287: 2**

Rond het boek van zijn verbond  
noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest  
is het feest!

*4 Woorden bij de paaskaars....*

**Voor – en samenzang: Lied 301k**

Kyrie eleison. Kyrie eleison.  
Christe eleison. Christe eleison.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

*5 Voorzitter kerkenraad.....*

**Samenzang Lied 276: 3**

Tafel van Een, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn.  
Wonder van God, mensen in vrede,  
oud en vergeten nieuw geheim.  
Breken en delen, zijn wat niet kan,  
doen wat ondenkbaar is,  
dood en verrijzenis.

**Voorganger**

**Inleidende woorden.....**

**Vragen aan de nieuwe predikant...**

**Antwoord van ds. Bernadette de Groot:**  
***Ja, dat beloof ik!***

**Verbintenis**

## **Vraag aan de gemeente**

*(allen gaan staan)*

Voorganger:

Gemeente, Bernadette de Groot is uw predikant.  
Wilt u haar liefdevol in de kring van de gemeente opnemen,  
met haar meeleven, en haar dragen in uw gebeden  
en wilt u met haar samenwerken  
tot eer van God en tot dienst aan de wereld.

G: JA DAT WILLEN WIJ VAN HARTE

## **Lied: Gezang 221**

*Melodie: Wees gegroet, gij eersteling der dagen.*

Trouwe God, wij bidden om Uw zegen.  
Zegen voor het werk dat wacht.  
Laat uw mensen voorgaan op uw wegen,  
als U dat van ons verwacht.  
Sterk, beziel haar, geef haar inspiratie.  
Leid haar, laat haar werken door Uw gratie.  
Help haar met haar nieuwe taak,  
mee te werken aan Uw zaak.

Trouwe God, wij bidden om Uw wijsheid,  
om de moed en om Uw Geest.  
Laat haar zien dat U haar steeds nabij bent,  
in de moeite allermeest.  
Geef volharding, inzicht, motivatie,  
wek bij haar een pure fascinatie  
voor Uw mensen en Uw kerk.  
Sterk haar God bij al het werk.

*(gemeente gaat zitten)*



## ***Rondom het woord***

**Vredesgroet**

**Zondagsgebed**

**Met de kinderen ....**

**Eerste lezing Nehemia 9: 6-15**

**Zingen Psalm 105: 1,2,17,18**

Loof God de Heer, en laat ons blijde  
zijn glorieijke naam belijden.

Meld ieder volk en elk geslacht  
de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt de Heer,  
verblijd u, geef zijn naam de eer.

Vraag naar des Heren grote daden;  
zoek zijn nabijheid, zijn genade.  
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,  
zijn wonderen ten teken stelt,  
volk dat op Abram u beroemt,  
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Hij was het die zijn volk bevrijdde,  
zijn uitverkorenen veilig leidde.  
Zo trokken zij het diensthuis uit  
met dans en zang bij trom en fluit,  
en erfden het beloofde land,  
de arbeid van der heidenen hand.

## **Tweede lezing 1 Petrus 2: 11-25**

### **Lied 650: 1,2,4,7**

De aarde is vervuld  
van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld  
en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot  
voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood  
door heel het leven heen.

Omdat zij niet vergeet  
wie godverlaten zijn:  
de wereld hemelsbreed  
zal goede aarde zijn.

Al gij die God bemint  
en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind  
als psalmen in de nacht.

### **Overweging**

### **Orgelspel**

### **Lied 150b** (*samenzang gemeente en Multiple Voice*)

Refrein:

MV: Alles wat adem heeft, love de Heer.

G.: Alles wat adem heeft, love de Heer.

MV:

Loof God in zijn heilig domein,  
loof Hem in zijn groots firmament,  
loof Hem om zijn daden van macht,  
loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid.

Refrein

MV:

Loof Hem met de stoot op de ramshoorn,  
loof Hem met harp en met citer,  
loof Hem met handtrom en reidans,  
loof Hem met snaren en fluit.

Refrein

MV:

Loof Hem met slaande cimbalen,  
loof Hem met klinkende cimbels.  
Alles wat adem heeft, love de Heer!  
Godlof!

Refrein

### **Liturgische schikking “Verbinding”**

*Toelichting door een lid van de werkgroep Liturgische schikkingen*

### ***Rondom de gebeden en gaven***

- dankgebed
- voorbede
- stilgebed

**Otche Nash - gezongen Onze Vader**    (*Multiple Voice*)

## **Collecte**

Projecten van Kerk in Actie in Afrika:

- beter inkomen voor boerinnen in Ghana.
- landbouwtraining door de zusters in Rwanda.

## **Slotlied 793: 1,2,3**

Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt  
door uw hand elkaar gegeven,  
door uw vinger aangeraakt.  
Laat ons op uw toekomst hopen,  
gaandeweg U tegemoet;  
dat wij samen lachend lopen  
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,  
zon die hartverwarmend schijnt,  
woord van hogerhand gegeven,  
trouw en teder tot het eind –  
al zou ons een vijand haten,  
al gaat zelfs de liefste heen,  
liefde zal ons nooit verlaten:  
Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven,  
laat uw vreugde in ons zijn;  
is de blijdschap weggebleven,  
liefde maakt van water wijn.  
Dat wij dan elkaar beminnen  
zó dat zelfs de dood niet scheidt;  
niets kan liefde overwinnen –  
liefde heeft de eeuwigheid.

## ***Zending en zegen***

### **Irish Blessing – Ierse zegenbede** *(Multiple Voice)*

May the road rise to meet you  
May the wind be ever at your back  
May the sun shine warm upon your face  
And the rain fall soft upon your fields  
And until we meet again  
May God hold you, may God hold you  
Ever in the palm of his hand.